

Vorup FB's Fodboldvenner – 40 år

1978-2018

Stiftelse

Vorup FB's Fodboldvenner blev stiftet i 1978 med det formål at skaffe kapital, så klubbens førstehold fik et økonomisk grundlag med oprykning til højere rækker for øje.

Idémændene var Bjarne Kristensen, der snakkede med Flemming Jensen, og de lavede et idéoplæg, der blev drøftet i stuen hos Hovedformand Jens Jensen, der hurtigt var med på idéen, hvorefter Vorup FB's Fodboldvenner kom i støbeskeen.

Der var stiftende generalforsamling den 3. januar 1978.

Den første bestyrelse bestod af: Bjarne Kristensen, John Blumensaat, Aage Martinussen, Steffen Nielsen og Poul "Knopøre" Jensen.

Senere blev lovene lavet om til således, at støtte Vorup FB's fodboldafdelinger i bestræbelserne på, at rykke op i højere rækker. Her kom ungdom og damer ind i billedet.

Countryteltet

Idémændene til countryteltet var Poul "Knopøre" Jensen. I artikel i Randers Amtsavis den 20. august 1993 var overskriften:

Jeg er bare en almindelig mand – og helt vild med country-musik.

I artiklen ligger Poul ikke skjult på, at værdierne for ham ligger i hverdagen. Dagliglivet med den lille familie, det daglige arbejde som maler og vennerne. Og hvad beskriver bedre end countrymusikken netop den almindelige mands drømme, hans kærlighed, sorg og glæde.

Da Poul i 1973 første gang hørte Johnny Cash synge country, har hans hjerte været tabt til denne traditionelle, amerikanske musik, hvor hjerte stadig rimer på smerte, og hvor en mand er en mand og en kvinde kan li' det.

Poul syntes simpelthen, at der manglede noget i Randers-ugen, hvorfor han fandt på idéen med at starte countryteltet. Han forsøgte at overbevise sine gamle kammerater i Vorup FB fodboldvenners bestyrelse om idéen. Poul spillede på Vorups 3. divisionshold fra 1965 til 1971.

Det tog lidt tid at varme de gamle fodbold drenge op – men så fængede idéen, og man må sige, at teltet viste sig at være en rigtig god idé. Godt set af Poul Maler, "Knopøre" eller bare Poul Jensen.

I de 40 år som "Vennerne" har eksisteret, har der været flere tiltag, der var med til at skabe en økonomi således, at der kunne udloddes penge til afdelingerne. Hvert år kunne disse så sende en specificeret ansøgning, som "Vennerne" så ville tage stilling til.

"Guldægget" har helt klart været countryteltet, der i sine "velmagtsdage" gav pæne overskud på op til mere end kr. 200.000 inklusive sponsorer.

Countryteltets opstart var til Randersugen i 1992, hvor der i januar blev ansøgt om en stadeplads på parkeringspladsen ved SCS Huset i Søndergade. Samtidig blev der søgt om en underskudsgaranti fra kommunen på kr. 20.000.

Til sekretariatet for Randersugen sendte John Rix den 29. januar 1992 et budget for drift af "musiktelt" i Randersugen, hvor der blev anslået indtægter på kr. 150.000 og udgifter for kr. 136.000.

Dette blev dog heldigvis meget bedre, idet Countryteltet i 1992 gav et overskud dette første år på kr. 79.385,40.

I april 1992 sendte "Vennerne" en ansøgning til kommunen på den stadeplads, som vi havde i alle årene fra 1992, og til vi lukkede ned i 2013. Der var kommet mange flere stadepladser op, og der var desværre ikke så stor interesse for countrymusik mere. Der blev lavet flere tiltag for at ændre på konceptet, men det var desværre ingen succes.

Udover Countryteltet har "Vennerne" drevet Thorkælderens, støttelotteri, poselotteri, skrabelotteri, fodboldture, og der har været indtægter fra medlemmerne og ikke mindst fra sponsorerne. Det største overskud der er præsteret er på mere end kr. 337.000, og det var i 1997/98.

Udlodningerne til afdelingerne var naturligvis afhængige af det samlede overskud fra "Vennerne". De største tilskud til afdelingerne var i regnskabsåret 2006/07, hvor overskuddet var på godt kr. 300.000, og hvor der i alt blev udloddet kr. 365.325,00.

Til sammenligning kan nævnes, at der i 2000/2001 var rekordomsætning, idet der var indtægter for kr. 766.459,39 plus indtægter fra sponsorerne i teltet for kr. 112.750, altså i alt kr. 879.209,36, og der var udgifter for kr. 667.476,89. Overskud kr. 211.732,47.

Året 2010 var et "katastrofeår" for "Vennerne", idet Countryteltet gav et underskud på mere end kr. 300.000, og her blev "kimen" for alvor lagt til at stoppe med denne aktivitet, hvis ikke der skete en større positiv udvikling.

Ingen Countrytelt uden hjælpere. I de gyldne år var der over 200 "hænder", der ydede en storartet indsats. Det var både med opsætning af telt, borde, bænke, scene, toiletvogne, indhegning og selvfølgelig servering, opfyldning, afrydning, oprydning, sørge for at toiletvognene fungerede, nedtagning af teltet m.v.

Det var sjove år, hvor mange lærte hinanden at kende. Vagterne var sjove, men også hårde, og derfor besluttede "Vennerne" sig for, at der blev stabled en hjælperfest på benene.

Disse var super gode, og der blev festet og danset til den lyse morgen. Der var virkelig gang i den.

Siden starten af "Vennerne" i 1978 har der været afholdt generalforsamling den sidste fredag i november. For kontingentet der de første mange år var kr. 200 årligt, blev medlemmerne inviteret til denne generalforsamling, hvor "Vennerne" så var vært ved en gang gule ærter eller suppe, samt øl og snaps.

I de gyldne år deltog der typisk 70-100 medlemmer ud af en medlemskare på over 200, og når selve generalforsamlingen var forbi, så gik man til spisning og hygge. Der var kinesisk lotteri, og humøret var højt. Til slut gik en del så i Thorkælderens, hvor der blev snakket, hygget, spillet kort, spillet billard eller raflet.

Der blev ikke afholdt generalforsamling i 2016, da der ikke var den store tilslutning i 2015. Det blev derfor besluttet, at fremtidige generalforsamlinger skulle afholdes den første fredag i februar, første gang den 3. februar 2017.

Baggrunden for flytningen skal ses i lyset af, at der er mange, der skal til julefrokost fra midten af november og frem til jul, så med flytningen håber "Vennerne", at der vil møde flere op til denne hyggelige aften.

Medlemstallet er desværre faldet til ca. det halve efter, at det "gik ned ad bakke" for Countryteltet, således at det i dag er på ca. 100, og til den sidste generalforsamling den 3. februar i år, var der ca. 40 deltagere.

Da Countryteltet lukkede og slukkede i 2013, så blev der et stort tomrum, og gode råd var dyre. "Vennerne" har siden fået stablet et telt på plads ved Dammen i Vorup, hvor der afholdes Sct. Hans bål med sang og spisning. Det er rigtig hyggeligt, dog var vejret ikke med "Vennerne" i 2016, da Sct. Hans festen druknede i regn – men hyggeligt, det var det nu alligevel. I 2017 var vejret mere med "Vennerne", og deltagerantallet var på 75.

Musik i Countryteltet

Der har i årenes løb været mange bands og solister. Her kan bl.a. nævnes Rocky Tops, Tomboola Band, Eigil Lindahl og ikke mindst Country Sisters, der af Calle fra CB & Ole B. Booking blev hentet til Danmark, og første stop på deres "invasion" var selvfølgelig i Countryteltet. De var et kæmpe hit, og trak rigtig mange mennesker, men der blev desværre solgt for få drikkevarer, når de optrådte.

Thorkælder

Det første år Thorkælder figurere af regnskaberne var i 1990, hvor der var et overskud på kr. 21.694,32.

Thorkælder var i mange år et vigtigt samlingspunkt efter træning og kampe. I den "gamle" Thorkælder, hvor der i dag er serviceudvalg og ungdomskælder, var der tit så stuvende fyldt, at man skulle være heldig, hvis man kunne få en siddeplads.

Der blev rigtig hygget, og det kunne absolut ske, at der var nogen, der først kom hjem ud på de "lyse timer".

Det blev efterhånden for trangt, og "vennerne" flyttede derfor til de lokaler, som vi kender i dag, og som jo er flotte og hyggelige, og her er der også blevet spillet meget kort, raflet, spillet billard og dart og ellers bare hygget, før og efter kampe, og efter træning.

Denne kælder blev indrettet i 1997, hvorfor der er et underskud dette år på kr. 34.031,62.

Tiderne har ændret sig, og nu hvor man har mange flere muligheder i sin fritid, så er søgningen til Thorkælderen faldet markant. Dette skyldes nok også, at kvinderne forlanger mere af mændene med hensyn til det huslige, end det var tidligere.

Pr. 1. januar 2007 "forpagtede" "Vennerne" Thorkælderen ud til dameafdelingen, og længe passede Gert Jensen den, mens det i dag er ungdom der har Thorkælderen.

Fodboldture

De første fodboldture var i 1988, hvor der var ture til EM der gav et overskud på kr. 8.239,89.

I 1995 var der et overskud på kr. 10.861,10 på landskampsture, hvilket var meget tilfredsstillende.

I 1996 brændte "Vennerne" inde med mange billetter til EM i England på trods af stor forhåndsinteresse. Dette gav et underskud på kr. 28.285,00. og f.eks. i 1998 blev VM vist på storskærm i kælderen, hvor der så til gengæld var stor tilslutning.

Da resultaterne var meget svingende, så blev denne aktivitet nedlagt i 2000.

Udlodning

Udlodning startede i 1979 med et tilskud til ungdom på kr. 5.000,00. Derudover betalte "Vennerne" spilletøj for kr. 10.919,55.

Under udlodning er der også taget andet tilskud med til afdelingerne, som f.eks. spilletøj, træningsophold, tøjvask m.v.

1991 var det første år, hvor dameafdelingen fik tilskud. Dette var på kr. 28.825,00. Til sammenligning fik seniorfodbold kr. 60.801,12 i tilskud.

Poselotteri

Opstart i 1991 hvor der blev "pakket" 10.000 lodder.
Ifølge aftale med afdelingerne blev antal lodder nedsat til 7.500, da afdelingerne havde svært ved at sælge så mange.
Poserne var med 10 lodder i hver, og disse skulle sælges for kr. 10,00 pr. pose.
Denne aktivitet var en oplagt mulighed for afdelingerne at tjene nogle penge.

Støttelotteri

Startede i 1985 hvor indtægten var kr. 5.160,00. Betalingen var kr. 40,00 pr. kvartal, som gjaldt for 3 trækninger.

Skrabelotteri

Dette lotteri har afløst poselotteriet, og havde opstart i 2015.

Årskalenderen

Dette tiltag startede "Vennerne" med i 2015 og den bliver omdelt hvert år i december sammen med kvartalsnyt.

Fonden "Fodbold for alle"

I 2016 oprettede "Vennerne" en fond sammen med nye og gamle sponsorer.

"Vennerne" var blevet orienteret om, at der var nogle forældre, som havde svært ved at finde økonomien til at lade deres børn deltage i fodboldens mange glæder, og det gode sociale samvær, som vi er så heldige at kunne tilbyde her i vores klub - Vorup FB.

Der har således været en del, der er blevet hjulpet med kontingent, fodboldudstyr

samt hjælp til at komme med kammeraterne på trænings- og turneringsture.

Sponsorer

Fra 1978 og til 1988 var der indtægter fra sponsorer og stadionreklamer, men fra 1989 udgik disse fra "Vennerne" regi, bortset fra en reklameindtægt i 1990 på kr. 2.018,00.

Det har været uundværligt med sponsorstøtte. I forbindelse med Countryteltet, da var der helt op til kr. 211.310,00 i sponsorindtægter, og hvis de ikke havde været der, så kunne "Vennerne" ikke have udloddet så mange penge til afdelingerne, da sponsorstøtten ofte var på højde med overskuddene fra Countryteltet.

Æresspillere

"Vennerne" har ikke strøet om sig med udnævnelse af æresspillere, men det er da blevet til fem spillere:

1978	Poul Jørgensen
1980	Esben Carlsen
1986	John Olsen
1996	Steffen Nielsen
2003	Lone Søjberg

Æresmedlem

"Vennerne" første æresmedlem:

2018	Svend-Aage Mortensen
------	----------------------

En sjov/trist historie

"Vennerne" deltog i klubbens professionelle eventyr efter oprykning til 2. division, og her var Vorup FB tæt på at overhale Randers Freja, som dog klarede skærene i sidste øjeblik. Dette eventyr kostede "vennerne" ca. kr. 270.000. Anparter og rettigheder blev overdraget til Risskov Rejser for kr. 2,00, men alligevel mener "Vennerne", at det var rigtigt, at gå med til at oprette den professionelle afdeling.

Kimen blev herefter lagt til det, vi i dag kender som Randers FC, hvor Vorup FB jo er en af moderklubberne.

I 1991 da dameafdelingen blev "berettiget" til tilskud fra "Vennerne", da var der en del diskussion om dette var en god disposition fra "Vennernes" side. Der var nogle enkelte, der meldte sig ud på denne baggrund.

Vennerne arrangerede en tur til EM i England i 1996, hvor Danmark skulle møde Portugal i Sheffield. Der blev ikke solgt tilstrækkeligt med billetter, hvorfor turen økonomisk gav et større underskud for vennerne.

Vi, der tog med på turen, steg ombord på bussen ved Vorup bibliotek en formiddag tre dage før kampen skulle spilles. Der var højt humør blandt deltagerne. Vi landede ved grænsen ved middagstid, hvor der blev indkøbt rigelige forsyninger (øl).

På vejen ned gennem Benelux landene kunne vi konstatere, at vi havde en del øl, vi ikke kunne nå at få drukket før, vi skulle med færgen fra Dunkerque til Dover.

Der måtte derfor gøres noget, og vi fik opmagasineret en del øl på en stor Shell tankstation på grænsen mellem Holland og Belgien, som så kunne drikkes på vejen hjem.

Senere nåede vi frem, og lige over den franske grænse midt på natten, hvor vi stoppede på en rastepads, så vi kunne forrette vores nødtørft. På rasteplassen var der parkeret en norsk bil med campingvogn. Vi havde stadig rigeligt øl, hvorfor vi stillede tre rammer øl på trappen til campingvognen, uden at vække folkene i vognen. Vi morede os meget over dette, og talte om, at nordmændene enten ville blive godt sure eller meget glade for øllet, alt afhængigt af, om det var religiøse eller ikke religiøse mennesker.

Baggrunden for de to beslutninger om at bringe lageret af øl ned var, at englænderne havde meldt ud, at medbragt øl ville blive beslaglagt i tolden i Dover. Da vi kørte fra færgen blev vi bare viftet videre, uden at blive undersøgt og kørte herefter til London, hvor vi skulle overnatte. Før turen gik videre til Sheffield var dagen til fri disposition i London, hvor vi var nogle, der tog en tur i China Town.

Ved ankomst til Sheffield parkerede bussen i nærheden af Sheffield Wednesday stadion ved siden af en pub. Vi strøg ind på pubben, hvor der i forvejen var en hel del portugisere. Der gik ikke længe før vi var i fællessang med dem, og havde det rigtig hyggeligt. Pubejeren smilede over hele hovedet, og oplyste os om, at det var dagen med den største omsætning han nogensinde havde oplevet.

Vi gik fra pubben direkte til stadion, hvor vi så Portugal vinde. Herefter var det hen og ind i bussen, og så retur til Danmark.

Hjemturen var mere rolig end turen til England, hvilket er naturligt, for vi var alle efterhånden ved at være meget trætte, men alt i alt en meget fin tur, der var godt arrangeret.

Country Sisters var et meget populært band, der som deres første optræden i Danmark kom til Randers i Countryteltet. Det var Calle fra CB og Ole B. Booking, der sørgede for, at vi var det første sted i Danmark, hvor de spillede.

Pigerne er alle dygtige sangere og dansere, og det var nyt i Danmark, at de spillede og dansede på bordene. De er alle konservatorie uddannede, og bandet eksisterer i dag i bedste velgående.

Bandets leder var, og er stadig Sonia, som styrede pigerne med en kærlig, men også hård hånd. De er/var alle meget kønne, så der var rigtig mange mænd, der havde et godt øje til de kønne piger.

Sonia passede på dem som sine egne børn, men igennem tiderne, da er der da nogle, der er faldet for en mand her i Danmark. For eksempel er Stig Ulrichsen, der overtog CB & Ole B. Booking, da Calle desværre døde i en alt for tidlig alder, nemlig gift med Lucie, så det lykkedes ikke helt for Sonia, at holde pigerne "indespærret".

I starten boede Country Sisters ude på Ulvehøj i værelserne ovenpå, og på daværende tidspunkt var det Inger Hejl, der gjorde rent, og hun var ikke særlig begejstret for, hvordan bandet forlod værelser og badeværelser. Som hun sagde, så flød det med hår og makeup overalt, og generelt var der frygtelig rodet.

Mandskabsvogn

I de første år bestod mandskabsvognen af en container, men senere låntes en mandskabsvogn af Haslund Byggefirma, og senere igen, da fik "Vennerne" sin egen mandskabsvogn, der blev bygget ude hos Haslund Byggefirma.

Toiletvogne

Til Randersugen var det altid problematisk med toiletforholdene, da Randers kommune ikke viste den store interesse for at stille nok toiletter op. Der var jo pres på, når Countryteltet var fyldt op, og derfor byggede "Vennerne" sidenhen to stk. flotte toiletvogne. Udfordringen var bare, at vi ikke havde mulighed for at gøre dem til "vores egne", hvorfor de var tilgængelige for offentligheden. Vi fik et mindre tilskud fra kommunen, Rahbæks Tivoli og Dronning/Freja, men det var "Vennerne", der skulle sørge for tilslutning til vand, kloak og el, og det var også "Vennerne", der skulle sørge for rengøring og sørge for toiletpapir og håndklæderuller.

Udlejning af toiletvognene startede i 2005 og gav i dette år en indtægt på kr. 25.103,00. Denne indtægt blev bogført på Thorkælderens.

"Lidt regnskabstal"

Da der naturligvis har været skiftende bestyrelser og kasserer, så har regnskabsprincipperne været forskellige, men "Vennerne" har forsøgt at tilrette tallene, så de er sammenlignelige.

Sponsorindtægter har været bogført forskelligt, og i starten indgik de i et samlet resultat med Countryteltet.

Senere ændredes dette til at overgå til Thorkælderens, da denne er momsfri, hvilket Countryteltet ikke var.

"Vennerne" håber, at tallene viser lidt om, at det absolut ikke har været forgæves at stifte Vorup FB's Fodboldvenner.

I år 1989 var der et underskud på kr. 27.621,91, men her fik Hovedforeningen et tilskud på kr. 37.265,33, og i 1990 var der et underskud på kr. 38.260,93, hvilket bl.a. skyldes store udgifter til arrangementer, herunder koncert, i alt kr. 52.199,60.

I nedenstående er "Vennernes" resultat opgjort **uden** sponsorindtægter og **efter** udlodning til afdelingerne.

	"Vennerne"	Sponsorer	Udlodning til afdelingerne
1978	kr. 5.030,47	kr. 21.000,00	kr. 41.121,15
1979	kr. 3.071,30	kr. 17.037,81	kr. 24.580,30
1980	kr. - 4.745,85	kr. 12.000,00	kr. 30.816,65
1982	kr. - 663,69	kr. 17.068,00	kr. 29.577,00
1983	kr. 49.446,17	kr. 101.325,50	kr. 50.362,75
1984	kr. 41.008,62	kr. 84.251,35	kr. 71.932,65
1985	kr. 53.430,38	kr. 70.579,73	kr. 52.018,60
1986	kr. 49.613,85	kr. 87.538,60	kr. 84.838,05
1987	kr. 41.366,59	kr. 101.723,80	kr. 106.298,20
1988	kr. 30.745,54	kr. 36.295,60	kr. 52.701,25
1989	kr. - 27.621,91	kr.	kr. 31.788,30
1990	kr. - 38.260,93	kr. 2.018,00	kr. 66.921,40
1991	kr. 5.343,97	kr.	kr. 117.801,12
1992	kr. 40.392,89	kr.	kr. 159.286,50
1993	kr. 67.691,88	kr.	kr. 177.386,00
1994	kr. 32.693,12	kr.	kr. 178.962,22
1995	kr. 4.121,12	kr. 42.636,00	kr. 187.851,45
1996	kr. 11.632,80	kr. 61.000,00	kr. 245.100,00
1997	kr. 60.483,25	kr. 72.300,00	kr. 194.838,70
1998	kr. 111.683,65	kr. 74.000,00	kr. 226.187,00
1999	kr. 8.317,03	kr. 106.976,00	kr. 205.000,00
2000	kr. 13.839,35	kr. 113.350,00	kr. 184.000,00
2001	kr. 3.973,08	kr. 112.750,00	kr. 236.560,00
2002	kr. 2.880,90	kr. 120.600,00	kr. 217.652,75
2003	kr. 111.426,53	kr. 111.050,00	kr. 218.000,00
2004	kr. 83.219,59	kr. 110.150,00	kr. 243.028,81
2005	kr. - 6.928,76	kr. 132.730,00	kr. 178.517,50
2006	kr. 44.499,04	kr. 144.950,00	kr. 148.000,00
2007	kr. - 64.042,26	kr. 178.895,00	kr. 365.325,00
2008	kr. 29.233,71	kr. 211.310,00	kr. 270.000,00
2009	kr. - 20.484,60	kr. 159.325,00	kr. 128.000,00
2010	kr. - 252.942,93	kr. 187.850,00	kr. 67.000,00
2011	kr. - 6.023,16	kr. 152.100,00	kr. 60.000,00

2012	kr. - 3.378,89	kr. 127.380,00	kr. 12.000,00
2013	kr. 5.674,83	kr. 50.910,00	kr. 25.330,00
2014	kr. 40.174,64	kr. 122.050,00	kr. 17.000,00
2015	kr. 29.225,29	kr. 80.120,64	kr. 119.290,00
2016	kr. - 12.483,44	kr. 67.798,74	kr. 166.702,00

Countryteltet

1992	kr. 79.385,40
1993	kr. 130.902,58
1994	kr. 136.977,27
1995	kr. 104.094,62
1996	kr. 143.149,53
1997	kr. 202.397,64
1998	kr. 150.901,46
1999	kr. 57.169,09
2000	kr. 19.732,84
2001	kr. 98.982,50
2002	kr. 106.797,54
2003	kr. 139.725,51
2004	kr. 83.219,59
2005	kr. - 44.057,13
2006	kr. - 30.738,40
2007	kr. 52.734,54
2008	kr. 14.291,04
2009	kr. - 60.703,29
2010	kr. - 314.121,93
2011	kr. - 83.961,00
2012	kr. - 195.686,08
2013	kr. 4.612,88
2014	kr. - 45.934,40
2015	kr. - 7.728,95

Thorkælderren

1990	kr. 21.694,32
1991	kr. 36.882,36
1992	kr. 24.879,65
1993	kr. 17.693,17
1994	kr. 18.894,01
1995	kr. 11.856,29
1996	kr. 41.775,62
1997	kr. - 34.031,62
1998	kr. 36.019,14
1999	kr. 25.746,07
2000	kr. 30.396,53
2001	kr. 3.810,58
2002	kr. - 1.127,57
2003	kr. - 666,31
2004	kr. - 3.473,56
2005	kr. 152,42
2006	kr. - 3.348,06
2007	kr. 1.997,62
2008	kr. 2.971,86
2009	kr. - 27.346,73
2010	kr. 0,00
2011	kr. - 4.000,00
2012	kr. - 4.000,00
2013	kr. - 42.500,00
2014	kr. 0,00
2015	kr. - 10.408,99
2016	kr. - 7.578,40

Lotterier

1978	kr.	727,70
1979	kr.	1.025,85
1980	kr.	2.036,95
1982	kr.	2.271,35
1983	kr.	9.928,96
1984	kr.	13.023,72
1985	kr.	18.862,04
1986	kr.	23.714,24
1987	kr.	34.116,39
1988	kr.	26.598,63
1989	kr.	21.910,40
1990	kr.	27.434,38
1991	kr.	59.973,74
1992	kr.	68.761,05
1993	kr.	72.251,49
1994	kr.	58.475,26
1995	kr.	15.687,00
1996	kr.	81.878,27
1997	kr.	81.498,56
1998	kr.	67.659,44
1999	kr.	56.269,45
2000	kr.	58.284,76
2001	kr.	66.332,97
2002	kr.	38.959,21
2003	kr.	50.602,75
2004	kr.	44.564,00
2005	kr.	46.014,75
2006	kr.	46.630,00
2007	kr.	46.814,75
2008	kr.	47.678,75
2009	kr.	44.629,34
2010	kr.	47.691,75
2011	kr.	- 11.487,75
2012	kr.	- 9.701,75
2013	kr.	7.400,00

Udlejning af toiletvogne

2005	kr.	25.103,00
2006	kr.	0,00
2007	kr.	0,00
2011	kr.	5.000,00
2012	kr.	- 5.000,00
2013	kr.	0,00
2014	kr.	0,00
2015	kr.	15.497,14
2016	kr.	15.042,49

Sct Hans arrangement

2014	kr.	4.545,47
2015	kr.	7.054,48
2016	kr.	4.316,22

Vorup FB kalenderen

2015	kr.	25.820,00
2016	kr.	24.765,00

2014	kr. - 31.333,00
2015	kr. 30.242,75
2016	kr. 47.023,50

Hvad er pengene brugt til?

I gennem de 40 år som "Vennerne" nu runder, da er der blevet udloddet for godt 5 mio. kr. Afdelingerne har hvert år kunnet sende en ansøgning om tilskud, og det er meget forskelligt, hvad der er ansøgt om.

Der er ansøgt om tilskud lige fra frimærker, kuverter, buskort, bilordninger, buskørsel, kontingenter, udgifter til fysioterapeuter, spilletøj, fodboldstøvler, til trænerlønninger, træningsture i både indland og udland m.v.

I 1994 sendte dameafdelingen en ansøgning om 10 stk. 10-tursbuskort i foråret og 15 stk. turbuskort i efteråret. Hvert buskort kostede kr. 65-70. Derudover indeholdt ansøgningen støtte på kr. 24.000 til dameafdelingens ungdomsspilleres tur til Västerås i Sverige. Denne ansøgning blev dog afslået med den begrundelse, at dameafdelingen havde fået støtte på kr. 20.000 i forbindelse med poselotteriet.

Ligeledes i 1994 har fodboldafdelingen sendt en ansøgning om støtte til kontingent for Michael Blom, Michael Hansen, Jan Madsen og Klaus Hansen i alt kr. 2.400, der blev bevilget.

I maj 1996 ansøgte herresenior om, at et tidligere bevilget lån kr. 20.000 ikke skulle tilbagebetales, og ligeledes ansøgte man om støtte på kr. 45.000 til delvis dækning af udgifter vedrørende trænerhonorarer.

I juni 1996 ændredes denne ansøgning til en støtte på kr. 85.000, hvorfra skulle fratrækkes de kr. 20.000, som tidligere var givet som lån. Ansøgningen indeholdt støtte til massør, materialer til massør, betaling af rejseudgifter til René Kjær tilmeldingsgebyr til Vorup Cup, træningsophold for 2. holdet m.v. Ansøgningen blev bevilget.

I 1996 rykkede klubbens førstehold(herre) op i 2. division. I den anledning takkede Jens Jensen for pengegave fra "Vennerne". Holdet tog på træningsophold til Cypern, og udgiften hertil var på kr. 90.000, som herreafdelingen fik som tilskud.

I 1997 ansøgte hovedforeningen om støtte til ekstra vaskemaskine og tørretumbler, da aktivitetsniveauet var kraftigt stigende. "Vennerne" formålsparagraf går ud på, at støtte de enkelte afdelinger, hvorfor man ikke kunne bevilge støtte til hovedforeningen. "Vennerne" ydede dog støtte på kr. 15.000, der blev fordelt med kr. 5.000 til hver afdeling, så man på den måde hjalp hovedafdelingen, der havde svære økonomiske problemer.

Samme år sendte Bjarne Kristensen en ansøgning om støtte, da Vorup F.B. Elitefodbold Aps, var i alvorlige økonomiske problemer. I ansøgningen var der opstillet fem hovedpunkter, der gav disse økonomiske problemer. 1) Træningsopholdet på Cypern var blevet kr. 25.000 dyrere end budgetteret. 2) Kampprogrammer m.v. var budgetteret kr. 100.000 for lidt. 3) Entréindtægter var kr. 115.000 lavere end budgetteret, 4) TV-indtægterne var kr. 45.000 lavere end budgetteret og endelig 5), så var spillerkontrakter kr. 100.000 højere end budgetteret. Ansøgningen var på kr. 150.000, og der blev ydet støtte med kr. 134.400.

Ovennævnte er et lille udpluk af de ansøgninger, som "Vennerne" gennem årene har behandlet, og i de fleste tilfælde også bevilget helt eller delvist. Der er også ydet større tilskud til flere træningsophold for dameafdelingen og ungdomsafdelingen.

Afrunding

Der er nu gået 40 år siden Vorup FB's Fodboldvenner så dagens lys, og i den anledning kan vi konstatere, at "Vennerne" har været en stor succes.

Det har ikke været muligt at fremskaffe regnskabstal for 1981, men der er i alt udloddet ca. kr. 5.000.000 til afdelingerne, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende.

Vi skylder alle frivillige hjælpere en kæmpe tak for den indsats, som man har ydet i alle årene.

Sponsorerne har bakket flot op om "Vennerne", og det skal de naturligvis også have en stor tak for.

Der skal naturligvis gives en tak til Bjarne Kristensen, der så muligheden i, at starte en støtteforening til gavn for fodbolden i Vorup FB.

En kæmpe tak til det arbejde Poul "Knopøre" Jensen udførte med opstarten af Countryteltet.

En tak til Jean Seeberg fra Albæk for tilsendte billeder af det vel nok mest brugte band i Countryteltet – nemlig Rocky Tops.

Endelig skal der lyde en stor tak til John Rix for velvilligt udlån af regnskabsmateriale og billeder. Dejligt med en mand med "Blåt Hjerte" og orden i tingene.

Dette var et resumé af Vorup FB's Fodboldvenners historie, og vi kan med glæde konstatere, at der i bestyrelsen er to unge "klubmænd", nemlig Kian Christensen og Mikael Lehm, og håbet er naturligvis, at der med tiden er flere unge, der vil tage over, så "Vennerne" kan bevæge sig mod næste jubilæum, som jo er 50 år.

Vorup FB's Fodboldvenner

Jens Otto Hejl
"Historieskriver"

Åbningen af Thorkælderen 1984



10 års jubilæum 1988





Første telt 1992





1993







Rocky Tops spiller i Countryteltet



